



UPSALA GOLFKLUBB

NÅGRA HISTORISKA NOTISER

Birger Svensson





FÖRORD



Upsala Golfklubb har i mer än 60 år verkat för golf-sporten. Klubbens historia har berättats kortfattat av Gregor Paulsson och Nils O. Nyberg 1957 och av Waldemar Bobeck 1978. Vidare har Martin Söderberg, främst med hjälp av statistiskt material, behandlat klubbens utveckling. I samband med firandet av 18-hålsbanans 30 år tecknades dess historia i Håmöbladet. Det har ansetts viktigt att nu på ett mera detaljerat sätt dokumentera och beskriva Upsala Golfklubbs tillkomst och utveckling.

Utarbetandet av en sådan historik är en uppgift som dock tar lång tid. Samtidigt finns önskemål att alla klubbmedlemmar, inte minst de nyttillkomna, bör få möjlighet att inom rimlig tid ta del av vad som hänt under den period då Upsala Golfklubb byggts upp och en mycket högklassig golfanläggning skapats. För att i viss mån täcka detta behov samt i avvaktan på en mera fullständig historik har denna korta version i form av några historiska notiser skrivits.

Framställningen bygger till stor del på värdefullt historiskt material som överlämnats av Olle Sjövall, Vivian Lind, Waldemar Bobeck, Nils O. Nyberg och Erik Jacobowsky, dokument jag med stor tacksamhet tagit del av och vilka nu placerats i klubbens arkiv. Ett varmt tack också till Kalle Hagström, Sven Lundkvist, Holger Jansson m.fl. som med stor inlevelse berättat om epoken Södra Norby. Tack också till Thomas Gustafsson, TG-Reklam och till X-O Graf Tryckeri AB för värdefull hjälp!



UPPSALA I OKTOBER 1999
BIRGER SVENSSON



Det var så det började...

Golf i Uppsala—tanken väcktes hos professor Gregor Paulsson då han som nyinflyttad i Uppsala promenerade i staden. Det var dock först när Uppsala Rotaryklubb bildats som uppsalagolfen kom att diskuteras. Detta inom ramen för frågan: "Vad kan Rotary göra för Uppsala av bestående värde?"

Klubbens President H.W. Söderman sade till Gregor Paulsson: "Det vore roligt om Rotary kunde göra en insats av något slag som bleve bestående. T.ex. att få till stånd en golfbana." Mer behövdes inte skriver Gregor Paulsson. En kommitté bildades med Gregor Paulsson som ordförande och redan hösten 1937 hade ett avtal träffats med Upplands regemente. Uppsala Golfklubb skulle få anlägga en bana på regementets mark i Hågadalen vid Södra Norby.

Spelet började 1938

Gregor Paulsson ritade banan och anläggningsarbetena startade omedelbart. Redan våren 1938 började spelet med en uppvisningsmatch mellan klubbens pro George Roberts och Sven Paulsson. Enligt



Professor Gregor Paulsson, Uppsala Golfklubb's förste ordförande.

vissa uppgifter skedde den officiella invigningen sedan i början av hösten. Uppsala Golfklubb startade således sin verksamhet redan hösten 1937 och konstituerades den 7 april 1938 och blev samma år, den 18 oktober, medlem i Svenska gymnastik- och idrottsföreningars Riksidrottsförbund, senare Sveriges Riksidrottsförbund. Samma dag invaldes Uppsala Golfklubb som klubb nr 22 i Svenska Golfklubbförbundet.

Förhållandet mellan klubben och regementet var mycket gott. Arrendet för marken beräknades i



Den första banan låg i Hågadalen vid Södra Norby.

relation till regementets försäljning av hö. Detta beräkningssätt ledde fram till att arrendet blev ca 300:- kr per år. Vid ett tillfälle hade en fairway skadats av militära transporter, varvid arrendet omedelbart sänktes med 100:- kr.

Klubbhuset inreds

Då klubben började sin verksamhet iordningställdes klubbhuset, en byggnad som hyrdes av Elis Carlsson till en kostnad av 300:- kr per kvartal. Banan sköttes av O. Berglund med hjälp av inhyrd häst och slättermaskin m.fl. redskap. Greenerna handrensades av inlejd personal. Timkostnaden var 35 öre. Professor Hugo Osvald, professor i växtodlingslära vid Lantbrukshögskolan, skrev skötselansvisningar för banan.

Uppsalagolfen hade fått en flygande start, banan kunde spelas och medlemsantalet var ca 100 st. Visserligen var väl banans kondition inte den bästa, men optimismen var det inget fel på. Ibland gick resan till Stockholm för att spela "riktig golf" vilket uppskattades mycket. Tävlingar och uppvisningsspel arrangerades, bl.a. i greensome, eftersom detta var ett bra sätt att spela för nya medlemmar. Önskemålet var att ha mixade lag, men om inte detta var möjligt får de väl bli enkönade, som Gregor Paulsson uttryckte det.



Det gamla skall vara förgånget. Kalle Hagström framför resterna av klubbhuset vid Södra Norby sommaren 1990.



Ofredsår

Nu kom emellertid kriget och brist på drivmedel, med inkallelser och följande ekonomiska påfrestningar, vilket återverkade på golfklubben. Svårigheterna att köpa golfutrustning liksom den stora bristen på bollar var påtaglig. Bollarna märktes och då de hittades lades de tillbaka i en skål i klubbhuset där ägaren kunde få dem tillbaka. De militära övningarna blev flera och golfklubbens situation blev när-

mast katastrofal. Medlemsantalet sjönk och stadsbud fick anlitas för att driva in årsavgifterna. För en kostnad av 20:- lyckades klubben på detta sätt få in 42 årsavgifter. Samstämmiga uppgifter visar att Sten Nordenman, skicklig golfare och senare hedersmedlem, nu gjorde avgörande insatser för att rädda klubben, och som tack vare dessa och trots alla svårigheter klarade ofredsårens påfrestningar.

Uppsala den 23-2 1948

Uppsala Golfklubb Debet

Stadsbudskontoret
Stadsrådgivningen
170, 412

nr. För anbudning av	
av årsavgifter	20,-
summa	20,-
Kontrollerat	
Uppsala den 23-2-1948	
E. Jansson Stadsbud	
Kontrollerat av Stadsbuds- kontoret den 23-2-1948	

Positivt 1950-tal

Klubbens avtal med regementet, vilket förlängts till 1947, löpte ut, men genom skicklig förhandling lyckades styrelsen utverka att golfspelet fick fortsätta, dock utan skrivet kontrakt, detta enligt regementschefens önskan.

När 1950-talet börjar inleds en positiv utvecklingen för Uppsala Golfklubb. En betydelsefull händelse är den match som spelas mellan ett lag från Sandgropens miniatyrgolfklubb med Kalle Hagström som kapten och ett lag från UGK.

UGK förlorar, men vinner nya medlemmar, bl.a. Kalle Hagström, Einar "Eja" Jansson och Holger Jansson. Som nya medlemmar inträder nu också Nils O. Nyberg, Ulla

Zettersten, Arne Lindell m.fl. Den första effekten blir att banan förbättras genom Kalle Hagströms insatser. "Av en ödemark och på en sommar åstadkom han en golfbana" skriver Gregor Paulsson. "Lyckan var fullständig då golfspelarna, efter det att Kalle bekämpat maskrosorna, med säkerhet hittade bollen på fairway" berättar Waldemar Bobeck.

Medlemsantalet ökade och anslag erhålls från Uppsala stad. Klubbhuset renoveras, nya maskiner kan inköpas och Sonja Hagström öppnar serveringen till medlemmars förtjusning. När UGK firar sitt 20-årsjubileum 1957 andas klubben optimism och många vackra ord sägs.

Samtidigt har det länge stått klart att kombinationen golfspel och militära övningar, inkluderande skarp-skjutningar, i längden är ohållbar.

Tidigt har klubbens ansvariga insett att egen mark behövs. Robin Fähræus, som efterträtt Gregor Paulsson som ordförande föreslår, inspirerad av golfbanan vid Via Appia i Rom, en bana i anslutning till Gamla Uppsala högar.

Förvånansvärt är Riksantikvarien positiv till tanken med förbehållet att hänsynen till alla fornlämningar i området måste ha företräde. Planerna kunde dock inte förverkligas.

Tankar fanns på att anlägga en bana på Fredrikslund, Brantshammar nämndes liksom gården Betlehem i närheten av Hammarskog. En annan plats som föreslogs var området söder Kung Björns hög i Eriksberg, ett förslag som vann Uppsala stads gillande. Inget av förslagen kunde dock genomföras.



UPPLANDSMUSEETS BILDARKIV

Från klubbhuset i Södra Norby. Fr. v. Elis Werkell, Robin Fähræus, okänd samt Tore Dahlström. Både Robin och Tore utsågs efter sin ordförandeperiod till hedersordförande i Uppsala Golfklubb.



År 1962 tillträdde Upsala Golfklubb Håmö. Det gamla majorsboställets huvudbyggnad blev efter renovering ett trivsamt klubbhus, som brukades fram till hösten 1991.

Köpet av Håmö gård

I slutet av 1950-talet blev det känt att Domänstyrelsen skulle försälja Håmö gård, ett för golfklubben mycket intressant område. UGK hade då som medlem godsägaren Harald Carlsson på Clastorp, som också var verksam inom försäljning och köp av jordbruksfastigheter. Han ingick tillsammans med Nils O. Nyberg, Olle Sjövall och Sven Wahlberg i den kommitté som tillsattes för att utforma klubbens anbud, som senare blev antaget. Beslutet överklagades dock av Upsala Universitet vilket fördröjde avslutet, men överklagandet avsågs och den 14 mars 1962 kunde Tore Dahlström hissa klubbflaggan på Håmö-Upsala Golfklubb hade nu egen mark för att

anlägga en golfbana på. Åran för det lyckosamma köpet av Håmö skall i första hand tillskrivas Harald Carls-

son. Finansieringen ordnas genom att medlemmar går i borgen, stadens banker och Uppsala Ättiksfabrik beviljar klubben lån, driftsbidrag erhålls från Uppsala stad och Olle Sjövall säljer reklam. Medlemsantalet är nu uppe i ca 350 st.



Ett tidigt foto av gamla klubbhuset från puttinggreen. Så småningom byggdes altanen in.

Håmö gård omfattar 110 ha mark varav 50 ha är tomt och åker, 6 ha ängsmark, 20 ha skog samt 20 ha annan mark. Namnet Håmö kan härledas från 1300-talet där det finns i en latinsk urkund som *Hvanum*. Det ursprungliga svenska namnet har troligen varit Håme, men också Håma har använts. Först in på 1800-talet blir formen Håmö allmän.

18-hålsbanan börjar anläggas

När Håmö tillträtts börjar en mycket intensiv period i UGK:s historia. Två förslag till bansträckning framläggs, ett från Nils Sköld och ett från Gregor Paulsson.

Klubbens styrelse väljer att följa Gregor Paulssons förslag och en grupp som skall ansvara för banbyggnaden tillsätts med Nils O. Nyberg som ordförande.

Han leder arbetena och Harald Carlsson ställer inte bara sina kunskaper som jordbrukare till klubbens förfogande utan också traktorer, bearbetningsredskap, såmaskiner m.m. samt deltar själv tillsammans med sina söner i arbetet. Han var också den främste av "stenplockarna" enligt Nils O. Nyberg.

Stenplockning var en nödvändig åtgärd och nu föds "Stenplockartävlingen", som börjar med sillfrukost följt av golf med skämtsamma inslag. Segrarnas lön är gudomlig, nämligen att få stå som arrangör av nästa års tävling.

Det gamla stallet byggs om till omklädningsrum och huvudbyggnaden blir klubbhus. Redan 1963 anordnas en liten tävling i "long driving" och "nearest" i anslutning till en visning av den nya anläggningen.

Golfspelet börjar sedan i slutet av sommaren 1964, d.v.s. endast 2,5 år efter tillträdet av Håmö kunde banan börja att tas i bruk.



Harald Carlsson och AGA Carlsson beundrar Nils O. Nyberg under den första ronden på nya banan 1964.



Sommaren 1962 beskådar Håmöns pionjärer de egna markerna från platsen där första tee kom att ligga. Till höger i bild vägen till 5:ans tee.

Invigningen av 18-hålsbanan

Klubbens styrelse finner det lämpligt att Håmö snyggas upp före den officiella invigningen och som en följd av detta sker invigningen först den 28 augusti 1965. Högtidligheten äger rum på lagårdsbacken.

Landshövding Olov Rylander slår invigningsbollen från första tee och förklarar banan invigd, en rad tal hålls och förtjänstecken delas ut.

Sedan följer uppvisningsspel av Elis Werkell, John Cockin, Alec Backhurst (UGK:s pro) och Kalle Hagström, varefter en tävling för medlemmarna genomfördes.

Invigningen firades sedan med en klubbfest på Stads-hotellet.



Vid invigningen medverkade bl.a. Alec Backhurst och John Cockin som uppvisnings-spelade med Elis Werkell och Kalle Hagström.



Golfspelet har börjat på nya banan. På tee Ragnar Bolinder samt Kalle Hagström.

Upprustning av Håmö

Nu följer en tid då byggnadsbeståndet rustas upp på olika sätt samtidigt som banan genom energiskt arbete av Einar "Eja" Jansson, Holger Jansson m.fl. förbättras.

Träd planteras, bl.a. ekplantor som medförs från Södra Norby och som nu vuxit upp vid tvåans tee och fyrans green. När 1960-talet slutar är UGK väl etablerad på Håmö och medlemsantalet är 1970 strax över 600 st.



Gamla stallet blev kansli, omklädningsrum och så småningom efter det att nya klubbhuset tagits i bruk tävlingsexpedition m.m. Före dess var tävlingsexpeditionen några år inrymd i en friggebod (t.h. i bild).



Ekarna vid 2:ans tee och bakom 4:ans green "medfördes" från Södra Norby och kan ses som en nostalgisk länk mellan de två banorna.



Tallen på hål 8 blev tidigt ett välkänt landmärke, men föll så småningom för alla träffar.

Klappet köps in -ny bana byggs

I början av 1970-talet blir granngården Klappet till salu och inköps. Tanken var att utöka bankapaciteten. Förslag till bansträckning utformas av en grupp bestående av Nils O. Nyberg, Einar Jansson och Arne Lindqvist och i mitten på 70-talet antas gruppens förslag om en 9-hålsbana.

Med Nils O. Nyberg och Einar Jansson som ansvariga ledare byggs banan i egen regi och kan tas i bruk sommaren 1978. Den officiella invigningen sker i början av säsongen 1979 med bl.a. Hillewi Hagström, Hemming Steen, Bo Parnevik och Berndt Egerblad som medverkande.

Även om mycket av krafterna använts till byggandet av 9-hålsbanan gjordes också stora insatser på 18-hålsbanan. Viktigast var att



Vid invigningen av 9-hålsbanan medverkade bl. a. Ulla Zettersten, Lars Gunnar Fällman, Bo Saldéen och Hemming Steen.

fairwaybevattning anlades 1978, vilket på ett avgörande sätt förbättrade banans kondition.



Sonja och Kalle Hagström som i mer än 30 år förtjänstfullt verkade för UGK.

Golfboomen

Nu börjar golfintresset att öka i landet. Målet för Upsala Golfklubb var att nå ca 800 medlemmar när 9-hålsbanan var klar att tas i bruk. Detta mål nåddes gott och väl eftersom ca 1000 medlemmar finns 1980. Det är den s.k. golfboomen som börjar.

Harald Stålberg, som nu valts till ordförande, svarade för nytänkandet och tillsammans med styrelsen utformade han ett system med medlemskategorier. Den grundläggande tanken var dels att öka utnyttjandet av golfbanorna, dels att minska trycket under attraktiva tider.

Detta kunde ske genom att medlemmar som valde att spela då beläggningen är låg erhåller en viss bonus för detta i form av lägre årsavgift. Systemet kan sägas ha fungerat någorlunda väl och bidragit till att de stora problemen med att finna speltider i viss mån löstes. Införandet av tidsbokning var också positivt.

När sedan nya banor började byggas minskade naturligtvis problemen. Det skall observeras att Upplands golfdistrikt i början av 1980-talet hade 4 banor medan antalet 1999 är 24 st.



Mike Dunaway, långtsslående amerikan som 1990 gästade UGK.



Jon Heimer, framstående golfare i början av 90-talet.

Alla skall spela golf är parollen, medlemmarna i UGK menar att alla skall väl i alla fall inte spela på Håmö.

Problemet med att värva tillräckligt många medlemmar har förbyttts i att rätt hantera dels medlemmarna, dels alla som vill bli medlemmar i UGK.

Medlemsantalet hade 1985 passerat 1200 st vilket skapade en del svårigheter. Tidsbokningen hade inte införts och antalet bollar i bollrännan kunde vara mycket högt på attraktiva dagar och ibland uppstod heta diskussioner om turordningen.



Martin Söderberg instruerar knattar 1995.



I mitten av 1980-talet var trängseln på banan besvärande. Inte sällan var bollrännan mycket välfylld.

Verk- stads- hallen

Upsala Golfklubb kunde under 1980-talet också förtlöpande ägna sig åt förbättring av byggnaderna samtidigt som banorna succesivt utvecklades.

Det främsta projektet var nybyggnation av verkstadshall med moderna personalutrymmen. Detta var särskilt viktigt då de gamla utrymmena var klart undermåliga samtidigt som verkstadsutrymmena var omoderna och trånga.

Nu fick klubben och dess banpersonal tillgång till en modern verkstad med förstklassig utrustning.

Genom att underhåll och reparationer nu i stor utsträckning kan göras av egen personal har mycket vunnits. Den nya verkstadshallen kunde tas i bruk 1990.



År 1989 började uppförandet av en ny verkstadshall med moderna personalutrymmen. Byggnaden kunde tas i bruk 1990.



Nya planer

I mitten av 1980-talet började ytterligare utbyggnad av banorna att diskuteras.

Den amerikanske banarkitekten Ronald Fream kallades in och presenterade ett förslag till en 9-hålslinga söder om nuvarande 18-hålsbana.



Karl-Johan Köhler UGK:s ordförande sedan 1997.

Osäkerheten om kostnaderna gjorde dock att projektet inte fullföljdes. Fream kom också med förslag till modifiering av 18-hålsbanan främst hålen 8 och 17, men framlade också förslag till ommodellering av marken runt hål 1, 4 och 5. Inte heller detta förslag vann medlemmar-ns intresse.

Ett förslag från Nils O. Nyberg om ändring av platsen för green 8 godkändes av årsmötet, men kom inte till utförande.

I stället byggdes hål 8 samtidigt som sträckningen av hål 9 och 16 ändrades, främst för att öka säkerheten. Banarkitekt för denna etapp var Björn Eriksson.

Städdagen är en viktig aktivitet. Fr.v. Karolina och Ulla Grönlund, Gösta Brink och Kalle Grönlund.



Gamla 9:an blev nya 16 med damm. Foto från 1992 mot 9:ans green.

Nytt klubbhus



Den 12 juni 1992 invigdes det nya klubbhuset och den nya bansträckningen för håll 8, 9 och 16.

Genom att avsätta medel för nyanläggning inte utnyttjades fanns det möjligheter att förverkliga ett annat önskemål, nämligen ett nytt klubbhus.

Det gamla majorsbostället var visserligen trivsamt och någorlunda upprustat, men var fortfarande i dåligt skick. Samtidigt var det alldeles för litet för klubben som nu, 1990, räknade 2000 medlemmar.

Efter det att medlemmarna fått ta ställning till olika förslag beslöts att bygga ett nytt klubbhus till en kost-

nad om ca 10 milj. kr. Hösten 1991 revs det gamla klubbhuset och ett nytt började att uppföras på samma plats.

På grund av fornyfynd höll byggstarten på att försenas, men allt löste sig, och sommaren 1992 kunde klubbhuset invigas samtidigt som den nya bansträckningen för 18-

hålsbanan togs i bruk. Dagen utformades till en stor medlemsdag med tävlingar på båda banorna, aktiviteter på Driving Rangen, puttnings-tävling m.m.

Mitt på dagen, i pausen mellan de två tävlingspassen, invigdes nya klubbhuset genom att klubbens nestor och hedersmedlem Nils O. Nyberg klippte det blågula bandet. Presenter och lyckönskningar strömmade in från SGF, UGF och distriktets klubbar.



Prominenta deltagare i invigningshögtidligheten fr.v. Nils O. Nyberg, Gustaf Lind och Karl-Erik Waller



Den 11 november 1991 började rivningen av det gamla klubbhuset.

Mot 2000-talet

År 1995 togs frågan om banutveckling upp igen. Peter Nordwall kom med olika förslag och diskussionerna blev många och livliga. Efter olika synpunkter och förslag blev slutresultatet att endast små justeringar görs på 18-hålsbanan medan 9-hålsbanan lämnas ostörd.

Arbetet inriktas i stället på att bygga 9 nya hål i terrängen söder om 18-hålsbanan. Tidsplanen är att markarbetena skall genomföras 1999 med sådd år 2000 och förhoppningsvis invigning år 2001. Upsala Golfklubb är såle-

des fortfarande en golfklubb stadd i utveckling mot 2000-talet. År 1999 inreds den gamla shopen till konferensrum, restaurangen fräschas upp och arbetena med att skapa ett klubbbrum i klubbhuset fortsätter.



År 1995 började diskussionerna om banjusteringar, nybyggnation m.m. Peter Nordwall engagerades och samtalar här med Magnus Lundgren.



Vid sammankomsten deltog bl.a. hedersmedlemmarna Nils O. Nyberg och Waldemar Bobeck.



Första spadtaget på nya slingan. Fr.v. Magnus Lundgren, Peter Nordwall, Karl-Johan Köhler och Owe Johansson.



Tallen vid 3:an blir ett nytt landmärke.

UPSALA GOLFKLUBBS ORDFÖRANDE GENOM TIDERNA

1937 – 1944	Gregor Paulsson
1945 – 1957	Robin Fåhræus
1958 – 1972	Tore Dahlström
1973 – 1976	Göran Berlin
1977 – 1982	Karl-Erik Fjellström
1983 – 1985	Nils Benker
1986 – 1989	Harald Stålberg
1990 – 1996	Göran Jacobsson
1997 –	Karl-Johan Köhler

Organisation Ekonomi m.m

Uppsala Golfklubbs verksamhet är mycket omfattande. Klubben leds av en förtroendevald styrelse, f.n. bestående av 8 personer. Varje ledamot har utöver det generella ansvaret också ansvar för ett särskilt verksamhetsområde.



Vid Uppsala Golfklubbs 50-års jubileum på Uppsala slott 1987 fick klubbens hedersmedlem Waldemar Bobeck motta Svenska Golfförbundets förtjänstecken av dess ordförande Lennart Molander. I bakgrunden UGK:s dåvarande ordförande Harald Stålberg.

I början av klubbens historia tycks det administrativa arbetet ha utförts ideellt av de förtroendevalda ledamöterna i styrelsen och de kommittéer som fanns redan från början ansvarade för verksamheten inom sitt område.

På grund av att klubbens verksamhet ökade blev det nödvändigt att inrätta ett kansli som skötte olika rutiner och som dessutom kunde hjälpa både medlemmar och gäster i olika frågor. UGK inrättade därför en Intendenttjänst med Folke Nyman som den förste innehavaren av befattningen.

Efterhand blev arbetsuppgifterna allt flera och bemanningen på Kansliet måste utökas. Intendenttjänsten ändrades till Klubbdirektör, vilket

inte bara var en förändring av tjänstens benämning utan också innebar ett ökat ansvar på innehavaren, som sedan 1986 är Mats Hagberg. Genom beslut av årsmötet 1998 bolagiserades vissa delar av klubbens verksamhet.

Redan från klubbens start har viktiga verksamhetsområden haft en ansvarig kommitté, men naturligtvis har förändringar skett allt eftersom verksamheten förändrats och vuxit.

För närvarande finns följande kommittéer i organisationen: Bankkommittén, Damkommittén, Junior- och elitkommittén, Seniorkommittén, Marknadskommittén, Informationskommittén, Spel- och tävlingskommittén och Vardagsgolfkommittén.

Tack vare en bärande grundidé, entusiasm, förutseende samt många vilja att arbeta för golf-sporten har Uppsala Golfklubb utvecklats till en stor klubb, som på egen mark äger och förvaltar en högklassig anläggning.

Det bör poängteras att klubben i stort sett själv har svarat för finansieringen. Smärre bidrag har erhållits från Uppsala stad (kommun) och vissa aktivitetsbidrag har utgått genom åren, men beloppen är mycket marginella.

Då arbetet med att starta en golfklubb började kunde inte mindre än 13000:- kr samlas in som grundplåt. Budgeten för UGK balanserade de första åren på ca 4000:- kr och intäkterna kom praktiskt taget helt från årsavgifter.

Då Hämö gård inköptes fanns knappast något fritt kapital, men klubben fick kredit hos Domänverket i avvaktan på att finansieringen skulle lösas. Tack vare ett tjugotal av medlemmarna gick i borgen samt att lån erhöles från Uppsala Ättiksfabrik och från stadens banker kunde Hämö lösas ut. Försäljningen av hålsreklam började genom Olle Sjövals initiativ och gav UGK värdefulla tillskott.

I slutet av 1960-talet genomfördes systemet med medlemsinsatser, d.v.s. medlemmarna ställer medel till klubbens förfogande, antingen genom direkta lån till klubben eller via banklån. Detta ger klubben kapital till en mycket låg kostnad till gagn för verksamheten.

Då det gäller intäkterna har utvecklingen de senaste åren gått mot att dessa ökat samtidigt som årsavgifternas relativa andel minskat något eftersom intäkterna från försäljning av reklam samt greenfee ökat.

Den differentiering av årsavgifterna i relation till medlemskategori som infördes i slutet på 1980-talet påverkade säkert intäkterna. Under de senaste åren har en förskjutning av medlemmarna mot kategorier med lägre avgifter kunnat förmärkas. Årsmötet 1999 beslutade därför om modifieringar av systemet också innebärande att medlemsgreenfeen justerades. Den just påbörjade nyanläggningen av 9 hål medförde också en uppräknig av medlemsinsatsen med 2400:-kr.

Kansli



Göran Olsson, klubbens allt i allo.



Klubbens morgonpigge intendent Torsten Olsson avtackas vid årsmötet 1984 av ordföranden Nils Benker.



Kansliets personal 1991. Fr.v. Mats Hagberg, Ann Svensson, Helena Gestblom och Ingegerd Anehed-Svensson.

Restaurangen

När UGK i början av 1950-talet, tack vare stöd från Uppsala stad, kunde renovera det gamla klubbhuset, blev det möjligt att öppna en servering. Det var Sonja Hagström som svarade för denna och snabbt blev hennes kaffebullar populära.

De första åren på Håmö svarade Nancy Tawing för serveringen, men Sonja återkom och svarade för gästernas välbefinnande fram till början av 80-talet. Gun Andersson, Gunilla Hederström, Maj-Britt och Gunnar Berlin är några av restauratörerna före det att Tord Fredriksson och Gert Lundqvist tog över.

Därefter svarade Tord ensam för restaurangen fram till 1989. Från 1990 har sedan Åse Hagberg drivit golfrestaurangen.

Under klubbens första år på Håmö var förhållandena i det gamla klubbhuset primitiva, men succesivt förbättrades förutsättningarna



Den nya restaurangen bjuder på fin miljö. Här en bild från vardagsgolfens 25-årsjubileum 1999.

genom omfattande renoveringar inte minst i köksdelen. Trivseln i det gamla klubbhuset var hög och brasan i den öppna spisen spred en härlig värme i rummet då kylan var påtaglig utomhus.

Den gamla byggnaden var dock inte i särskilt gott skick och dessutom var den alltför liten eftersom medlemsantalet i slutet av 80-talet var ca 2000. I och med invigningen av det nya klubbhuset 1992 har UGK en högklassig restaurangdel att erbjuda.



Åse Hagberg i köksdelen av den gamla restaurangen.

Bana och banpersonal

Då klubben började sin verksamhet vid Södra Norby var förhållandena naturligtvis inte de bästa för golfspel. Banan sköttes av O. Berglund, gräset klipptes med slättermaskin dragen av hästen Pontus och greenerna handrensades av inlejd arbetskraft. Hugo Osvald, professor i växtodlingslära, skrev skötsel-anvisningar för banan.

Av tidningsreferat från 1950-talet framgår att greenerna våldade problem, men att de inte var den enda orsaken till att puttarna inte gick i hål.



Einar "Eja" Jansson, greenkeeper under 29 år och som vid sin pensionering utsågs till hedersmedlem i UGK.



Några av nuvarande banpersonal. Fr.v. Leif Paulsson, Owe Johansson (greenkeeper), Johan Larsson och Lars Eriksson.

Såväl Gregor Paulsson som Waldemar Bobeck betonar att Kalle Hagströms insatser som greenkeeper var mycket berömvärda och att banan då snabbt förbättrades.

Så småningom kom Einar "Eja" Jansson att överta rollen som greenkeeper med Holger Jansson som skicklig medarbetare. I början av Håmötiden var maskinutrustningen inte särskilt avancerad. Greenerna klipptes för hand och precisionen hos andra klippare var inte så hög.

Det fanns inte någon automatisk bevattningsanläggning utan spridarna fick flyttas för hand på greenerna. Någon fairwaybevattning var knappast möjlig att utföra. Automatisk bevattning anlades först 1978.

Trots den omoderna utrustningen var dock banan i mycket gott skick tack vare personalens uppoffrande arbete.

Många morgongolfare från sent 60-tal-tidigt 70-tal vet att Eja och Holger mycket ofta var ute tidigt och skötte bevattning och andra viktiga göromål.

Efterhand kunde klubben avsevärt förbättra möjligheterna för banskötsel genom att anlägga automatisk bevattning av greener och fairways. Numera styrs bevattningen av dator.

Utvecklingen av klippare och andra skötselredskap har också varit positiv. Samtidigt har klubben haft de ekonomiska möjligheterna att bygga upp en högklassig maskinpark. Tillgången till den moderna verkstaden ger möjligheter till underhåll och reparationer, vilket också indirekt påverkar banskötseln positivt.

När Eja med ålderns rätt lämnade greenkeepersysslan 1989 uppkom en kort period då osäkerhet rådde. Därefter tillträdde Owe Johansson som kring sig byggde upp en grupp med erfarenhet och hög kompetens.

Banornas skötsel är högklassig vilket i förening med gruppens kunskaper om och färdigheter i reparationer och underhåll måste prisas högt.

Till detta skall också läggas trevligt och exemplariskt uppträdande ute på banan.

Medlemsvård m.m.

Rekrytering av nya medlemmar samt medlemsvård är viktiga verksamheter i en golfklubb. Då UGK började sin verksamhet interremistiskt 1937 uppgjordes en lista där intresserade antecknade sig för medlemskap.

Originallistan, renskriven för hand av professor Hugo Osvald, finns fortfarande i klubbens arkiv. På denna finns 97 namn, de flesta mycket välkända. På grund av krigsårens påfrestningar sjönk sedan medlemsantalet och efterkrigsåren användes till att på olika sätt åter öka medlemsantalet.



Gustav Adolf Bielke på tee vid Södra Norby.

Det framgår av arkivmaterialet att klubbens ledning redan de första åren arbetade för att skapa samhörighet. Ett exempel är de greensometävlingar som omnämns och där uppenbarligen två principer var viktiga. Den första att mixade lag skulle formeras samt att en erfaren spelare

skulle lottas ihop med en nybörjare. Under klubbens verksamhet har också andra typer av nybörjartävlingar anordnats. Fram till början av 1980-talet främst för att rekrytera nya medlemmar, något som i sig inte behövdes då "golfboomen" kom. Efter detta blev nybörjartäv-

lingarnas viktigaste uppgift att lotsa in de nya medlemmarna i klubbgemenskapen.

Fram till början av 1960-talet användes faddersystemet, i en del fall

FORTS. NÄSTA SIDA



På tee: Magnus Persson, Mats Lanner och Ove Sellberg.

var en rekommendation från en eller två medlemmar, ett villkor för medlemsskap, men detta krav försvann efterhand. Trots att systemet har många fördelar ansågs det otidsenligt. Verkningarna av detta är svåra att mäta, men riskerna för främlingsskap på egna klubben är uppenbara. Det måste därför bedömas som positivt att faddersystemet nu återinförts i en modern form.

Nära relaterat ansvaret för introduktion av nya golfare är naturligtvis utbildningen, som från början var frivillig. Efter lektioner och övning var det tillåtet att delta i tävlingar och då resultatet var sådant att det låg på eller under den officiella hcp erhöles sådan. Hcp justerades sedan kontinuerligt av en särskild hcp-kommitté.

År 1981 beslutade förbundsmötet att en försöksverksamhet skulle startas innebärande att såväl teoretisk som praktisk utbildning skulle ges. När föreskrivna prov var genomgångna och godkända erhöles ett "Grönt kort" som bevis. Med kortet följde också en klubbhandicap som sedan kunde användas som bas för vidare sänkningar. Erfarenheterna från försöksperioden blev goda och 1983 infördes "Gröna kortet". Systemet med gröna kortet var dock behäftat med vissa svagheter och modifierades 1996, vilket bl.a. innebar att utbildningsdelen utökades.

Redan första året spelades uppvisningsgolf. Det var klubbens

pro George Roberts som visade hur golf skulle spelas. Genom åren har sedan många av Sveriges bästa golfare gästade UGK. Från 1950-talet noteras besök av Gustav Adolf Bielke, Elis Werkell och John Cockin.

De två sistnämnda medverkade också då 18-hålsbanan invigdes. Sven Tumba har gästade klubben liksom trion Ove Sellberg, Magnus Persson och Mats Lanner. Vid Match-SM 1990 kom den långtstående Mike Dunaway på besök och följande år medverkade Per-Ulrik Johansson med uppvisning

och clinic.

En stor del av svenska damlandslaget besökte en sommar dag Håmö för uppvisning och instruktion. Kända personer och samtidigt duktiga golfspelare har glatt klubbmedlemmarna. Bosse Parnevik, Berndt Egerbladh, Hemming Steen, Charlie Norman, Roffe Berg är några.

Upsala Golfklubb har genom åren också gett medlemmarna möjligheter att öka kunskaperna om golfregler och golfetikett. Detta har skett genom en rad olika kurser i egen regi anordnade av styrelsen och/eller av de olika kommittéerna. Vidare har golfetikett och golfregler behandlats i "Kontaktmeddelande", d.v.s. föregångaren till Håmöbladet, liksom i nästan varje nummer av detta.

Ett viktigt inslag i medlemsvården är också klubbester. Stora sådana har anordnats vid klubbens jubileer, men också vid andra tillfällen.

Tidigare var det brukligt med fest efter årsmötet, men tidsbrist var den främsta anledningen till att detta upphörde. Traditionellt har också en midsommarfest anordnats efter det att midsommargolf spelats. Under senare år har ett utbyte med Finland etablerats igen. En del kommittéer har både upptaktsmöte och säsongavslutning på programmet.



UPPLANDSMUSEETS BILDARKIV

UGK har genom åren gästats av många elitgolfare. På bilden samtalar Elis Werkell med Kalle Hagström på banan vid Södra Norby.

Tävlings- verksamhet

Upsala Golfklubb har alltid kunnat glädjas åt skickliga juniorer på både dam- och herrsidan, vilket naturligtvis också positivt återverkat på seniorgruppen. Hillewi Hagström hemförde ett Europamästerskap under sin aktiva tid utöver en mängd meriterande segrar.

Under sina år i Upsala Golfklubb vann Per-Ulrik Johansson sin första seger på Europatouren.

Följande UGK-golfare med landslagsmeriter kan nämnas: Monica Hagström, Hillewi Hagström, Odd-Björn Hagström, Fredrik Stahle, Per-Ulrik Johansson, Johan Ståhlberg, Andreas Einarsson, Lotta Eriksson, Mats Hagberg och Martina Hellstedt.

En viktig verksamhet är tävlingar av olika slag. I klubbens början var tävlingsverksamheten dock relativt begränsad. År 1961 omfattar tävlings-

programmet 34 tävlingar från slutet av april till slutet av oktober. Antalet 1966 var 42 st och 1976 hade antalet stigit till 72 st. Antalet var 82 st tio år senare alltså 1986 för att sedan 1996 vara 99 st.

Det skall poängteras att tävlingarna är av olika omfattning från heldagsarrangemang till endast någon timme i omfattning. Vidare att även företagsgolf är inräknade i de nämnda tävlingarna.

Upsala Golfklubb har



Per-Ulrik Johansson.

under Håmötiden i stort sett arrangerat en elit-tävling varje år.

Tävlingarna om Slottspokalen (föregångaren kallad 72-hålstävlingen) och Svanenklubban

(damer) var stora evenemang där svenska eliten mötte upp. Namn som Claes Jöhncke, Magnus Lindberg, Jan Grönqvist, Antero Baburin finns på segrarplats liksom UGK:s egna Odd-Björn Hagström, Hans Swanström, Per Backström och Björn Forsman, som blev slutsegrare med 3 vinster under åren 1966–1984.

Damtävlingen "Sva-

nenklubban" vanns tre gånger av Hillewi Hagström och en gång av Monica Hagström. Bland segrarna finns också Nina Rehnquist och Liw Forsell (Wollin).

Upsala Golfklubb har genom åren också stått värd för bl.a. RM för oldboys, SISM för herrar, SM för juniorer och Match-SM för herrar. Ett antal elittävlingar ingående i de svenska tourenna för såväl damer som herrar har också arrangerats.

FORTS. NÄSTA SIDA



Nils O. Nyberg på 1:a tee.



UGK:s damlag 1999. Fr.v. Caroline Danielsson, Mia Liberg, Ulla Nyffjäll (coach), Karin Fries, Jenny Hagman och Lotta Eriksson. I laget ingår även Madeleine Muhr.

År 1999 stod klubben värd för lag-EM för pojkar, den största tävling som UGK ansvarat för. Arrangemanget genomfördes på ett lysande sätt och loorden strömmade in. Utöver dessa tävlingar arrangeras också en 36-hålstävling för elitspelare, en tävling som uppskattas mycket.

Upsala Golfklubb har genom åren haft många vandringspriser att tävla om. Äldst är Alma Maters Putter, en tävling som spelades första gången 1941. Tävlingen spelades sista gången 1985.

Från 1950-talet kan också nämnas Valskvarns vpr., Gösta Jönssons vpr., Sparbankens vpr. och Jan Söderbergs Memorial. Vandringspriset för äkta

(äktade) makar började sin vandring 1963 och Familjepokalen 1964.

Klubbmästerskap för herrar började att spelas 1940 med Kurt Lindbom som segrare medan damernas KM startade först 1962 då Lillemor Wallin vann.

Den tävling som genom åren tilldragit sig störst intresse är nog 72-hålstävlingen som spelas över 3 dagar med kvalificering de två första och final över 36 hål tredje dagen. Tävlingen började 1975.

Tävlingen sponsrades från början av BK. Sedan 1991 har Länsförsäkringar varit sponsor. Stort intresse fanns också för tävlingarna inom UGK:s golfvecka, som arrangerades

en följd av år.

UGK:s elitlag deltar i de nationella lagserietävlingarna. Senaste framgången är att klubbens



År 1995 vanns 72-hålstävlingen av Mats Hagberg. Här tillsammans med stolt fader.

elitdamer i år (1999) avancerade upp i elitserien. Klubben deltar också med ett stort antal lag i de lagserietävlingar som anordnas av Upplands Golf-förbund.

År 1974 riktar Gustaf Lind ett upprop till "pensionärer och alla andra fritidsmiljonärer" att delta i en serietävling över hela säsongen.

Detta var början till

Vardagsgolfen som 1999 firar sitt 25-årsjubileum. Från Gustaf Linds idé avknoppades också Seniorgolfen, tidigare Old Membersgolfen, som samlar en stor grupp medlemmar varje år.

Klubbens damer har dessutom också återkommande tävlingar under säsongen. Även för juniorer/knattar anordnas serietävlingar, som tilldrar sig stort intresse.

Under de senaste 10 åren, främst efter det att nya klubbhuset blev klart att använda har företagsgolfen ökat i omfattning.

Klubbens sponsorer arrangerar tävlingar, men också andra företag och organisationer förlägger sina tävlingar till Håmö.

UGK har också sedan

länge bjudit in sponsorer till golf, under senaste säsongen benämnd UGK:s Business Golf.

Den översiktliga beskrivningen visar att tävlingsverksamheten inom Upsala Golfklubb är omfattande.

Genomförandet är möjligt tack vare ett mycket omfattande ideellt medlemsarbete, administrerat och lett av ansvariga kommittéer.



I en härlig sommarkväll avslutades lag-EM för pojkar, den största tävling som UGK arrangerat.



Information

Klubbens medlemmar, anställda, media etc. informeras under klubbens första år genom skrivelser från styrelsen samt genom meddelanden i främst Upsala Nya Tidning. Sekreterarens "Kontaktmeddelanden" kom senare under 50-talet att vara en klubbtidning om än i enkelt, stencilerat utförande.

Klubbens matriklar innehöll då liksom nu värdefull information, bl.a. hcp-listor som säkert intresserade många.

Då verksamheten överflyttades till Håmö kompletterades sekreterarens Kontaktmeddelanden med "Håmöbladet", som utkommer med sitt första nummer 1961. Bladet handlar naturligtvis om köpet av Håmö samt ger information om nya banan.

Fram till 1971 sker informationen både genom Kontaktmeddelanden och Håmöbladet för att därefter huvudsakligen ske via klubbtidningen.

Information lämnas också i matrikeln som så småningom utges som ett Håmöblad också innehållande aktuell information, referat m.m.

Tillfälliga blad som Aktuellt och Amen Corner vänder sig till intresserade med viktig och aktuell information.

En viktig roll i informationsarbetet spelar tävlingsprogrammet som i mycket komprimerad form talar om vilka tävlingar som anordnas och dessutom innehåller viktiga uppgifter om tid, tävlingsform m.m.

Viktiga uppgifter om klubben, banan, arrangemang m.m. ges naturligtvis också löpande på klubbens



— That's what I call a challenge...

Som redaktör för Håmöbladet förgyllde Johan W. Hillbom tidningen med teckningar och inte så sällan med bitska skämt. När reklamskyltarna började att märkas allt mer på banan kom denna teckning läsarna till del.

anslagstavlor, vilka under alla år varit väl fyllda.

Goda förbindelser med massmedia ger möjligheter till att sprida information, dock i hård konkurrens med andra aktiviteter i samhället. Den moderna IT-tekniken används också, så har UGK numera en egen hemsida på Internet. I vestibulen finns sedan sommaren 1999 monitorer där aktuell information ges löpande.



Gamla klubbmärket utformat av Kjell Wennerholm.



UGK:s klubbmärke utformat av Johan W. Hillbom. Började användas i mitten av 60-talet.



Professionals och shopverksamhet

Redan då Upsala Golfklubb började sin verksamhet fanns en pro, George Roberts, med i arbetet. Dock inte på heltid utan hans tjänster delades med bl.a. Helsingborgs GK. Eftersom han var engelsman inkallades han till krigstjänstgöring och stupade i andra världskriget.

Klubben löste tränarfrågan på olika sätt bl.a. genom deltidsanställningar samt genom att utnyttja resande instruktörer från SGF.

Under Hågatiden gav Kalle Hagström lektioner, men han skulle först senare bli ordinarie pro. Första professional på Hämö blev Alec Backhurst som arbetade där fram till 1968 då Kalle Hagström tog vid. Han efterträddes 1984 av Mike Lord som arbetade för UGK till 1990.

Åren 1991 till 1997 var Martin Söderberg Head pro med Yngve Nilsson som assistant pro under 2 år. 1998 arbetade Yngve Nilsson och Carl-Magnus Strömberg som tränare. Den sistnämnde svarar 1999 ensam för arbetet.

Frånsett åren 1992 till 1996 har klubbens pro också drivit shopverksamheten. Under nämnda år drevs shopen i UGK:s egen regi. Även Driving Rangen har de flesta år haft klubbens pro som entreprenör, men har under en period drivits av klubben. År 1998 kom Mike Lord tillbaka till klubben, nu ansvarig för reception, shop och Driving Range.



Mike Lord tillsammans med Odd-Björn Hagström utanför gamla shopen.



Grand Opening 1995 då shopen började att drivas i klubbens egen regi. Bland de första kunderna märktes Karl-Erik Waller.